

# stArtshot3!

4 mei

2017

## 4 mei 2017: herdenken in Bergen Belsen

Elk jaar, op 4 mei, herdenken we tijdens de Nationale Herdenking verschillende groepen slachtoffers. De basis voor de herdenking op 4 mei vormen de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen naast militairen voor het eerst ook grote aantallen burgers om. Nog steeds zijn er wereldwijd conflicten en oorlogssituaties waarbij veel onschuldige mensen omkomen.

De maatschappelijke relevantie van een dodenherdenking op 4 mei is voor jongere generaties steeds minder duidelijk. Een verklaring is dat de betekenis van 4 mei steeds meer losgekoppeld wordt van de Tweede Wereldoorlog. Daarom schenken we op Noorderpoort Stadskanaal hier aandacht aan tijdens *stArtshot*, onze burgerschapsprojecten.

Dat doen we door op 4 mei 2017 een dagtocht te maken met 220 tweedejaars mbo-studenten (alle opleidingen, alle niveaus) naar voormalig concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland. Bergen-Belsen ligt ongeveer 60 kilometer ten Noordoosten van Hannover, op de Lüneburger Heide. Dit is 4 uur rijden met de bus. We organiseren de reis in samenwerking met Diogenes Reizen. In overleg met het herinneringscentrum is een programma samengesteld. Na aankomst beginnen we met een wandeling van 6 kilometer, van de treinwagon naar het herinneringscentrum (het voormalig concentratiekamp). Daar krijgen we een rondleiding in het bezoekerscentrum en het kampterrein onder leiding van deskundige gidsen.

Dit bezoek aan Bergen-Belsen zal een diepe indruk achterlaten bij onze leerlingen.

De excursie is besproken tijdens de lessen burgerschap, omgangskunde, Nederlands en maatschappijleer.

Ter voorbereiding zijn we ook onder leiding van de DebatUnie met elkaar in gesprek geweest over vrijheid en herdenken. De workshop hielp ons om na te denken over de Tweede Wereldoorlog en wat herdenken, vieren, vrijheid en democratie met elkaar te maken hebben. We hebben onderzocht wat deze thema's voor ons betekenen en waarom de Tweede Wereldoorlog nu nog relevant is. Er zijn prachtige lesbrieven ontwikkeld die we in de aanloop naar de excursie en voor de nabespreking gebruiken.



**Vrijheid is kwetsbaar  
Nooit vanzelfsprekend  
Dat besef je pas echt  
Wanneer de vrijheid er niet meer is  
Zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog  
Met het einde van de oorlog  
kwam het vuur van de bevrijding**

We houden het levend  
door het verhaal  
te blijven vertellen  
De fakkel is het nationale symbool van herdenken en vieren  
**Laat het vuur van de vrijheid branden**